

Hur ska landsbygden överleva?

Har du någon gång funderat över hur man ska kunna klara sig, kunna bo och leva på landsbygden när man blir stor? Eller du kanske redan nu längtar att få flytta in till staden för arbete och boende?

Det finns stora fördelar med att kunna bosätta sig på landsbygden. Här finner man närheten till natur och fritidsområden. Huspriserna är ofta mycket billigare och man kan fråga sig, Var vill jag att mina barn skall växa upp? Här finns goda grunder för trygghet, möjligheter till självförverkligande och utveckling av hantverksskunnande.

Vi har ju tidigare sett (sid 14) att landsbygden numera har en stabil, stadigvarande befolkning. Att de större tätorterna växer beror ytterst på att de små och medelstora tätorterna förlorar sina invånare till stora tätorter. Dessutom bidrar invandringen till att Sverige och stora tätorter ökar befolkningsmässigt.

En skrämmande utveckling på landsbygden är att tillgången till kommunal- och social service sakta avtunnats. Skolan hotas av nedläggning, affärer upphör, post och bank försvinner och tillgången till kommunikationer (buss och tåg) sakta men säkert glesas ut. Detta kan bli ett avgörande skäl till att familjer vare sig kan eller vill bo kvar på landsbygden.

Lindesbergs kommun har sedan efter valet, aviserat nedläggning av landsbygdsskolor trots löften om satsningar på just landsbygden. Ärendet är efter protester tills vidare uppskjutet.

Sverige har en landsbygdsminister (Jennie Nilsson) och ett Jordbruksverk. Svenskt Näringsliv, LRF och flera andra instanser som arbetar med näringslivsfrågor och landsbygdsutveckling. Inte minst vår kommunala *landsbygdsnämnd*. Utveckling av jord- och skogsnäringarna samt förädling av matråvaror till färdiga exporterbara varor är branscher man bör satsa på i framtiden. Vidare finns här ett stort antal företag som ger full försörjning.

Ofta hör man vikten av att producera mer närodlat och ekologisk mat. Detta incitament

ligger i tiden och bör vara stort nog för att jordbrukssektorn skall få en betydligt större roll än vad den har idag. Att få närodlat mat från Skåne och Blekinge är inte närodlat nog i Närke. Mjök från Falköping? Transporter? Offentlig sektor ska enbart köpa in mat som är producerad i enlighet med svensk lagstiftning.

Vi bör därtill även vända på förtätningen av våra tätorter. Örebro tillhör de kommuner som bygger flest nya bostäder i Sverige idag. Borde man inte här även söka bygga på landsbygden? Nya bostäder till, exempelvis pensionärer, som ej vill flytta från sin hemort.

Inför en differentierad bränsle och fordonskatt baserat på avstånd mellan samhällsservice och tätorter - Ju längre avstånd, desto lägre skatt. Bilen är fortfarande både väldigt viktig och nödvändig för folk som bor på landsbygden.

Utbyggnad av den lokala kollektivtrafiken. Bättre anlagda turscheman för busstrafiken och möjlighet att kunna nyttja järnvägstrafik dygnet runt.

Gör om valsystemet så att riksdagen får en tydlig geografisk representation från landsbygden. Landsbygdssäkra alla riksdagsbeslut.

Livsmedelsproduktionen måste nå en mycket större självförsörjningsgrad. Som det är idag klarar vi inte matförsörjningen för vår egen befolkning utan import. Knappt 40% kan vi mätta av egen livsmedelsproduktion i vårt land.

Fortsatt utbyggnad av fibernätet (bredband) för att säkerställa möjligheterna att kunna jobba hemifrån. Idag har tekniken även kommit till den tidigare isolerade landsbygden till godo. Nu finns full tillgång till GPS, betalningsmöjligheter via mobiler har kommit till stånd. Det var inte möjligt för bara 10-15 år sedan.

Gör det möjligt för tätortsbarn att via omvänd skolskjuts ta del av landsbygdsskolornas pedagogik och utemiljö.

Som du märker finns här en uppsjö av förslag över vad man kan göra för att förbättra landsbygden. Det finns naturligtvis mycket mera att göra. Diskutera i klassen vad ni skulle vilja göra för landsbygden – Ervalla

